

De Grote Oorlog voor kleine mensen

Hoe GROOT kan één oorlog zijn?!

Vertelprogramma van De Luisterlezer, Selle de Vos

*Waanzin is het oorkussen van de oorlog,
oorlog is het oorkussen van de duivel.
De duivelse waanzin van vergeten vrede.*



Het verhaal van het boek



Niet welkom - Detty Verreydt, Clavis, +10

*Rik is nog jong als hij in 1914 met de familie
op de vlucht slaat en later terugkeert onder de bezetting.
Hij kijkt uit naar de terugkeer van zijn papa
die aan het front zit.*

Zie ook <http://dettyverreydt.wordpress.com>



Verhalen en fragmenten van

De Vijand, Davide Cali, tekst bewerkt door Wim Opbroek, Lannoo.

Geen oorlog zonder vijand
zonder vijand geen oorlog.

Prutske, Stijn Streuvels, bewerking Ed Franck, Davidsfonds/Infodok, +8

Hoe een baby geboren wordt, opgroeit en speelt in de oorlog.

Het meisje en de soldaat, Aline Sax, De Eenhoorn, +10

Een blind meisje voelt, ruikt en hoort de oorlog beter dan wie ook.

Een streep muziek

HELDEN van Bram Vermeulen

DUIZEND SOLDATEN van Willem vermandere.

Willem Vermandere

Als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert omme den tijd als g' alhier passeert
den oorlog ga j' hier were vinden

Ja 't is den oorlog da 'j hier were vindt
en 't graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
nu doodstil en godverlaten



Praktisch:

+9 jaar 60 minuten

schoolvoorstelling voor 4^{de} leerjaar en derde graad, 1^{ste} graad secundair
familievoorstelling (bv. evenement of herdenkingsactiviteit).

In een zaaltje of aangepast lokaal:

Eén dagdeel (één of 2 voorstellingen): € 350 + verplaatsing € 0.4/km

Twee dagdelen (drie voorstellingen): € 450+ verplaatsing € 0.4/km



Selle de Vos +32 479 21 85 15

Wimmershof 35 3010 Kessel-Lo 016 25 85 93 info@luisterlezer.be www.luisterlezer.be

datum 11/12/2018