

Bosaardige bosavonturen

In het bos is iedereen welkom. Je kunt er leuke spelletjes spelen, spannende avonturen beleven, genieten van ontelbare planten en geweldige bomen. Het bos verdient alle respect en aandacht, bossen houden de wereld leefbaar.

Programma voor de **week van het bos** en alle bosvriendelijke gelegenheden
In de vertelbus van De Luisterlezer

De boswachter en Toontje onderscheppen op een dag een bo(o)saardig gesprek.

‘Een park is véél mooier,’ zegt de ene. ‘Mensen kunnen er wandelen en ontspannen. In een bos word je toch maar vuil en loop je verloren. De gerooide bomen brengen bovendien veel geld op. En waarom niet een deel van de grond met villa’s bebouwen? Als de burgemeester deelt in de opbrengst, wil hij zeker zijn handtekening onder ons plan zetten!’

De boswachter en Toontje wilden net het bos toegankelijk maken voor iedereen! Ze gaan in leuke boeken en verhalen snuffelen en uitzoeken welke rol het bos, bomen en planten spelen voor de mensen.

Fragmenten uit kinderboeken, oude volksverhalen en sprookjes brengen het bos in al zijn verscheidenheid voor het voetlicht.

Een aangepaste versie voor verschillende leeftijdsgroepen: kleuters, 6-7 j, 8-9 j, 10-12 j.

Het kader en decor blijven hetzelfde, de boeken en verhalen verschillen voor een deel. Sommige zijn geschikt of leuk voor alle leeftijden. Bij de voorstelling hoort een boekenlijst (voor leerkrachten die met de verhalen in de klas nog verder willen werken).

Samenstelling programma: Els De Smet, Selle de Vos

Lied: Wim Sas

Duur: 50’ of 30’ (kleuters)

Prijs halve dag (1 tot 3 voorstellingen) € 495 + verplaatsing Kessel-Lo heen & terug aan € 0.7/km

Prijs hele dag (3 tot 5 voorstellingen) € 695 + verplaatsing



Selle de Vos 📖 +32 479 21 85 15

Wimmershof 35 📖 3010 Kessel-Lo 📖 016 25 85 93 📖 info@luisterlezer.be 📖 www.luisterlezer.be

Waarom het bos zo leuk is voor iedereen!

Het bos zorgt voor minder CO₂ in de lucht. De bomen en planten nemen de koolstof C op uit de lucht en geven zuurstof O af. Beter kan het niet. Bossen zijn nodig om te overleven.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd: verschillende dieren en planten zorgen voor een sterker evenwicht: biodiversiteit!

In het bos kunnen we ontspannen, spelen, avonturen beleven enz.

Het bos verbergt geheimen. MAGIE. Bosgeesten, wolven, kabouters... verzamelen geblazen!